



BARN OCH FRAMTID

En förening till stöd för barn i Indien

Resa till Home of Abundant Life februari 2018

Den 21 februari landade min familj och jag i Chennai, Tamil Nadu. Resesällskapet bestod av mina föräldrar, min bror, min man och våra två barn som är åtta respektive fyra år.

Redan när vi satt i taxin från flygplatsen insåg jag hur mycket jag saknat Indien. Jag uppfylls av en känsla som jag inte riktigt kan beskriva, men som jag aldrig känner när jag reser till andra länder. Värmen, människorna, korna, smutsen och kaoset, allting gör mig varm inombords.

Vi bodde på ett fint hotell vid kusten i staden Mahabalipuram, som är en väldigt känd turistort i Tamil Nadu, ca 45 minuter från barnhemmet i Chingleput. Mahabalipuram är en ruinstad och de ruiner som finns där är några av de mest kända exemplen på forntida indisk konst och arkitektur, vilka uppfördes mellan 600 - och 800 talet. Rathas som dessa verk kallas är gjorda av sten, och vissa av dem är uthuggna ur ett och samma stenblock till stora tempel och statyer. De finns med på Unescos världsarvslista.

Redan dagen efter ankomsten åkte vi till ett annat barnhem, vars grundare är en väldigt nära vän till vår familj. Vi har under årens lopp varit där mycket, så det var härligt att se hur det utvecklats och att kunna dela detta med våra egna barn. Det var roligt att vara där på en skoldag och vi besökte samtliga klassrum, sjöng sånger och berättade saker från Sverige för barnen. Efter skolans slut var det underbart att se hur mina egna barn enkelt började leka med barnen på hemmet. Det var en fantastisk dag, men massor av fina minnen.

Tillsammans med föreståndaren Priscilla, planerade vi in vårt första besök på Home of Abundant Life i Chingleput på söndagen, så att vi skulle kunna ha mycket tid tillsammans med barnen. 65 barn är inskrivna på barnhemmet, av dem studerar 18 flickor vid universitet. Alla de 18 flickorna är sponsrade av faddrar från Barn och Framtid. Utan stöd från faddrar och vår förening, så finns det ingen möjlighet för flickorna att studera vidare. Priscilla är så tacksam för detta stöd till flickorna. För ett barn som bor på barnhemmet så täcker fadderbidraget, mat, uppehälle, kläder och viss del av kostnad för studier. De äldre barnens studier kostar givetvis mer beroende på vilken utbildning man väljer och om man läser vid ett privat universitet eller ett statligt universitet.

Det är billigare att studera vid ett statligt universitet, men mycket svårare att bli antagen till de universitetet. De statliga universitetsutbildningarna, anses också bättre och man har lättare att få ett bra arbete. Om man vill bli undersköterska så kostar det ca 1250 kr per år på en statlig skola, jämfört med 4300 kr på en privat skola. Därför jobbar Priscilla och barnen stenhårt för att kunna komma in på de statliga utbildningarna.

Barn och Framtid

www.barnochframtid.se

Ordf.: David Carlson tfn 076-1103039

E-post: david@barnochframtid.se

Sekr.: Gunvor Andersson

E-post: gunvor@barnochframtid.se

Kassör: Ulla-Maj Persson

E-post: ullamaj@barnochframtid.se

Sätadress:

Barn och framtid

Bruksgatan 12

263 39 Höganäs

Org. nr: 802451-6661

Handelsbanken: Bankgiro nr: 613-9554

Swish: 1230498964



BARN OCH FRAMTID

En förening till stöd för barn i Indien

Det var så underbart att komma tillbaka till hemmet, där jag inte varit på fem hela år. Vi möttes av alla glada barn, som var finklädna efter sitt besök i kyrkan. En av höjdpunkterna för mig var också att träffa Priscilla för första gången. Hon var en helt fantastisk kvinna som jag direkt tyckte om. Hon är en ung änka som bor på barnhemmet med sin femårige son och som tillbringar all sin tid till att ta hand om barnen på hemmet.

Vi blev så klart genast bjudna på diverse goda drycker, snacks och kakor. När vi satt i rummet fylldes det snart av väldigt nyfikna ögon, och det var inte en yta i det lilla rummet som var tomt. Alla flickorna stod runt omkring och pockade på vår uppmärksamhet. De ville så gärna se, prata och röra vid oss, vilket blev lite för mycket för vår fyra-åriga kille, som sa "det är alldeles för mycket flickor här".

Ett av våra egna fadderbarn, Kanmani, som vi tidigare inte träffat var där, och hon var så härlig. Hon kom genast med presenter till våra barn och till mig. Jag undrade naturligtvis hur hon kunde haft råd med de presenterna. Men det är detta intryck jag ofta får i Indien, att man ger bort saker till sina gäster, utan att tänka på sig själv. Kanmani tog med vår dotter till skolan och visade henne alla skolsalarna där, vilket var jättespännande för en liten tjej som går i första klass.

Home of Abundant Life ligger på ett område, där det finns en stor skola, där flickorna studerar. På området finns också ett hem för mentalt handikappade barn. Föreståndaren där heter Susi och är en god vän till mig sedan jag själv jobbade som volontär på barnhemmet 1995. Det var så kul att träffa henne igen, och det var runt 20 barn som jag inte tidigare träffat. Detta hem var i betydligt bättre skick nu, än när jag var där senast. De har en hel del indiska sponsorer, vilket gör mig väldigt glad. Vi åt en väldigt god lunch på detta hem där Susi hade förberett alla mina favorit rätter.

Efter lunchen gick vi tillbaka till Home of Abundant Life, där flickorna sjöng och dansade för oss. Detta är alltid roligt att titta på, de yngre barnen sitter på helpänn och beundrar de äldre flickornas dans. Dansen och sången uppskattades väldigt mycket av mina barn.

Då min mamma är fantastisk på att samla in pengar, så hade vi en hel del att spendera de olika barnhemmen. Så framåt eftermiddagen åkte Susi, Priscilla, mamma och jag till en affär och köpte kläder till samtliga flickor. Det var fantastisk kul att köpa 65 olika set av kläder, i alla möjliga färger. Barn och Framtid sponsrade sedan så de fick allt uppsytt av skraddare. Under besöket fick jag också reda på att hemmets dator gått sönder, så vår förening skänkte pengar till en ny stationär dator.

Ett annat härligt möte på barnhemmet var med all personal, en del av dem minns jag sedan min tid som volontär. Susi hade skickat bud efter en vaktmästare som heter Isaiah, som började jobba på barnhemmet redan under Gerthrude Huges tid, den walesiska missionären som grundade barnhemmet. Han var sedan en längre tid pensionär, men han har jobbat på barnhemmet i 60 år!

Barn och Framtid

www.barnochframtid.se

Ordf.: David Carlson tfn 076-1103039

E-post: david@barnochframtid.se

Sekr.: Gunvor Andersson

E-post: gunvor@barnochframtid.se

Kassör: Ulla-Maj Persson

E-post: ullamaj@barnochframtid.se

Sätesadress:

Barn och framtid

Bruksgatan 12

263 39 Höganäs

Org. nr: 802451-6661

Handelsbanken: Bankgiro nr: 613-9554

Swish: 1230498964



BARN OCH FRAMTID

En förening till stöd för barn i Indien

Ett annat fantastiskt möte var med en tjej som heter Durga. Hon är numera 22 år gammal, och har bott på Home of Abundant Life sedan första klass. För några år sedan avslutade hon sina universitets studier och är utbildad engelsklärare. Hon bodde numera i en grannstad till Chingleput, tillsammans med några andra tjejer, och arbetar som lärare! Vi bytte adresser och hon har lovat att skriva "sin historia" och skicka till mig. Jag hoppas kunna dela denna berättelse med alla.

Det var en lång, men härlig dag på barnhemmet. Flickorna var så glada och nöjda, liksom vår familj. Det var så lugn och skön stämning hela dagen, vi bara njöt av att vara där tillsammans med alla. Vilken fin bekräftelse jag fick med mig hem, om att det arbete vi gör tillsammans med alla faddrar, verkligen gör gott. Tillsammans ser vi verkligen till att dessa flickor får en ljus framtid!

Barn och Framtid

www.barnochframtid.se

Ordf.: David Carlson tfn 076-1103039

E-post: david@barnochframtid.se

Sekr.: Gunvor Andersson

E-post: gunvor@barnochframtid.se

Kassör: Ulla-Maj Persson

E-post: ullamaj@barnochframtid.se

Sätesadress:

Barn och framtid

Bruksgatan 12

263 39 Höganäs

Org. nr: 802451-6661

Handelsbanken: Bankgiro nr: 613-9554

Swish: 1230498964