

Vårt besök på MUKTI december 2018.

På Mukti finns 423 barn som bor på området, framförallt flickor men även några pojkar. 2300 barn går i deras skolor och 138 personer är anställda. Ca 20 barn kommer till Mukti varje år och ca 20 flyttar. "Barn och framtid" stödjer ca 100 barn med fadderbidrag och föreståndarparet, Lorraine och Aniel Francis, poängterade att våra bidrag är mycket viktiga p.g.a. kontinuiteten vilket gör att det är lättare att planera och budgetera.

På Mukti finns: Hem, boende i familjer
Kyrka som rymmer ca 2500 pers
Farm
Skolor
Sjukhus



Muktis vision är att ge flickor styrka då flickor i Indien länge varit förtryckta. De menar att en flickas egenskaper ger styrka till världen om hon får kraften att använda den. Kraft till mannen ger kraft till honom själv. Med kvinnans omsorgsegenskaper sprider hon kraft till andra. Mukti försöker se varje flickas positiva egenskaper och utveckla den. Detta märktes tydligt de dagar vi var där. Personalen lyfte ofta fram varje flickas positiva egenskap för oss. - "x" är väldigt duktig på att sy och har därför fått leda detta arbetet....." osv. Även barnen med speciella behov lyftes fram. De har fått ny skola där de får möjlighet att utvecklas efter sina förmågor. Barnen uppmuntras i första hand till att utveckla sina skolresultat då detta är en säker väg till självförsörjning. De som inte kan få arbete utanför, till exempel på grund av handikapp, får jobb på Mukti. I varje familj finns en "housemother" och en "assistent-mother" plus en "guardian" som bor tillsammans med sin familj i en lägenhet. Barnen bor i familjer med en "mamma" i huset. Alla "mammor" bor där konstant, det är en del av deras liv. Inga män får bo på det innersta området där de mindre barnen och barnen med speciella behov bor. Detta är för att skydda flickorna. När vi nu besökte Mukti var Caroline den enda som fick bo på det innersta området då hon är kvinna utan man i sällskap. Mitt emot Carolines rum bodde familjen "Frangipani". Tonårsbarnen bor på ett eget område och har både en "mamma och pappa" i huset. Detta då det ofta behövs mer disciplin från föräldrar.



Mötet med barnen på Mukti var den största upplevelsen under vårt besök.

Att få se deras glädje i ögonen och iver över att få träffa oss var fantastiskt. Vi besökte flera av familjerna, fick komma in i deras rum som även fungerade som sovsal. Det var rent, snyggt och väl i ordning. De hade julpyntat och dekorerat med egen kreativitet och utifrån de förutsättningar de hade att tillgå. Krubban stod i centrum och uppfinningsrikedomen var stor. De ville gärna sjunga för oss och så fort vi tog fram en kamera så ställde de sig redo för att bli fotograferade. Utanför varje hus fanns det en liten trädgård där de odlade blommor och buskar, även det efter deras egen fantasi. Barnen tvättade själv sina kläder och diskade sin disk utanför dörren i en kran med rinnande kallt vatten. Vi upplevde starkt att alla barnen tog hand om varandra, de äldre såg till de lite yngre och hjälpte dem och visade dem hur man skulle göra olika saker. Vi såg aldrig att någon var elak mot någon annan utan tvärtom var det en stor omtänksamhet bland alla barnen. Måltiderna åt de i en gemensam matsal där även personalen hade ett bord och åt tillsammans med barnen. I köket där maten tillagades fanns stora grytor där ris tillagades över öppen eld. 1000 chapati bakades varje dag förhand, kavlades på en stenplatta och bakades på en stekhäll.



Sjukhuset

Det var många äldre kvinnor som bodde på sjukhuset som vi mer betraktade som ett vårdhem. Det fanns några spädbarn. En liten pojke hade nyss blivit inlämnad av polisen efter att ha hittats på gatan och hans ålder uppskattades till ca 20 dagar. Han var nu ett "Mukti-barn". Om han inte blir bortadopterad, vilket endast kan göras av indiska familjer, så kommer han att växa upp på Mukti.

Muren

Vid genomgång med Lorraine och Aniel framkom flera önskemål om bidrag till olika projekt. Det som prioriterades högst är muren som påverkar mycket för deras situation. Enligt praxis i Indien så kan vem som helst komma och inta mark som inte är inhägnad och göra till "sitt". För att Mukti ska få behålla sin mark krävs därför en mur.

Farmen och vattenreservoaren

En förmiddag blev vi visade runt på "Farmen" och fick även se vattenreservoaren och brunnarna. När det blir för lite vatten i reservoaren p.g.a. att det inte regnar pumpas vatten från källan "Lovprisningens källa" upp i reservoaren med sitt filtreringssystem. Därefter trycks vattnet ut till alla funktioner i Mukti där det finns separata reningsfunktioner i varje enhet. Att borra efter vatten är svårt p.g.a. arsenikhalten i berggrunden. På farmen fanns det kor och getter vilka mjölkades så att barnen kunde få mjölk och även växthus fanns med odlingar av olika grönsaker.

Microlån

Vi besökte Samadam som har kunnat starta ett företag som sömmerska med hjälp av mikrolån från "Barn och framtid". Hon befann sig i en lokal utanför området men som ägs av Mukti. Det var en fin lokal med tre symaskiner och hon hade nu två anställda, vilka syr upp kläder på beställning.



Äldreboende

På Mukti finns också plats för äldre kvinnor. Kvinnor som blivit utstötta av olika anledningar. Det var väldigt fin kontakt mellan generationerna på Mukti. När en ungdom visade oss äldreboendet var det tydligt att hon kände de gamla och de henne. Hela Mukti genomsyras av en värme och omsorg för varandra, men också en styrka och kraft. Här ges kärlek med en varm och stadig hand.

Caroline Salvigsen, Birgitta Pålsson, Bengt Arvidsson